



Verwachting van het leven

Het leven is soms niet wat we ervan verwacht hadden. Als christen kunnen we zegeningen verwachten, die we niet krijgen. Vooral als we zien dat christenen zich erg voor God inzetten, dan is het moeilijk om te begrijpen hoe zwaar ze het kunnen hebben.

Verwachtingen van het leven van Jezus

Het leven van Jezus was niet zoals mensen hadden verwacht. Hij werd geboren in een stal. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Zijn leven begon eindelijk ergens op te lijken; met de intocht in Jerusalem en toen werd hij aan het kruis gehangen.

Mensen hadden een koning verwacht, die het volk van God zou bevrijden. Jezus stond ook weer op, maar nog werd hij geen koning op aarde.

Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei Hij, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

[Matteüs 4:17](#)

Waar was Jezus echt mee bezig?

Jezus leefde niet op aarde om er maximaal te genieten. Hij zocht geen luxe en geluk. Hij leefde voor het Hemelse leven. Zijn hele leven was er op gericht om de mensen te redden. Niet op aarde, maar voor het leven na de dood. Hij was niet bezig met wat mensen van hem verwachtte, maar met wat God van Hem verwacht. Wij zien het kruis en het graf, maar Jezus zag de Hemelpoort open gaan voor iedereen die in Hem gelooft.

Waar zijn wij echt mee bezig?

Zijn wij bezig met het leven op aarde? Wij mogen ook gericht zijn op Gods plan met ons en het Hemelse leven wat voor ons ligt. Juist wanneer het leven niet zo perfect is, mogen we dat voor ogen hebben. Net als Jezus mogen we ermee bezig zijn om mensen naar God te leiden.

Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

[Matteüs 6:9-10](#)

Waar wil jij voor leven?

Durf jij in de voetsporen van Jezus te stappen?

Richt u op wat boven is,
niet op wat op aarde is.

[Kolossenzen 3:2](#)

Verzamel voor jezelf geen schatten
op aarde: mot en roest vreten ze
weg en dieven breken in om ze te
stelen. Verzamel schatten in de
hemel, daar vreten mot noch roest
ze weg, daar breken geen dieven in
om ze te stelen.

[Matteüs 6:19-20](#)

Schilderij

Wat we zien en waar we vooral
bij stil staan met Pasen



Het kruis en het graf
schilder ik dan weg en
de mensen eroverheen.



Waar Jezus echt mee bezig was
met Pasen